

Aswoensdag

17 februari 2021

Mt 6, 1-6. 16-18

In het verborgene...

Ik luister naar mijn hart

Jezus,

nu de vasten begint,
willen we de tijd nemen
om binnen te gaan in het verborgene
van ons hart.

We willen naar onszelf luisteren
en horen wat we echt nodig hebben
om op weg te gaan naar Pasen.

Kom bij ons, Jezus, luister naar ons.

Amen.

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Eerste zondag van de vasten

21 februari 2021

Mc 1, 12-15

Nee, dank je

Ik kan ook nee zeggen

Jezus,

Soms moet je nee kunnen zeggen.

Nee tegen kwetsende woorden,

nee tegen leugens.

Nee tegen bedrog,

nee tegen vechtpartijen.

Nee tegen alles wat niet oké is,
zoals jij in de woestijn hebt gedaan.

En dan ja zeggen tegen echte vriendschap,
tegen delen, tegen wat oké is.

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Tweede zondag van de vasten

28 februari 2021

Mc 9, 2-10

Wie ben jij, Jezus?

Jezus, jij intrigeert mij

Jezus,

Net zoals de apostelen
denken wij dat we jou kennen.
Ze hebben ons verteld
dat je geboren bent in een kribbe.
Ze hebben ons jouw verhalen
over een verloren schaap
en bloemen in het veld verteld.
Ze hebben ons verteld
dat jij mensen hebt genezen.
Maar jij bent veel meer dan dat allemaal.
Geef ons zin in jou, Jezus!

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Derde zondag van de vasten

7 maart 2021

Joh 2, 13-25

Een andere wereld, het kan!

Laten we ervoor vechten!

Jezus,

Jij bent bereid om te vechten voor respect voor je Vader en zijn huis van gebed.

Als we woede voelen, betekent dit dat iets niet oké is.

Leer ons te luisteren naar onze woede en de kracht die daarin schuilt, te gebruiken om te veranderen wat niet oké is.

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Vierde zondag van de vasten

14 maart 2021

Joh 3, 14-21

Kleur van de lente

God houdt van ons

Jezus,

Zoals lentebloemen met hun gele kleur
in de tuin evenzovele zonnetjes zijn,
zo kom jij als een zon in ons midden.

Jij verlicht al het mooie in de wereld.

Ook wij willen zonnetjes worden
en de wereld kleuren
met onze liefde.

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Vijfde zondag van de vasten

21 maart 2021

Joh 12, 20-33

Als een graankorrel Ik zal veel vrucht dragen

Jezus,

Het duurt lang voor een zaadje
een bloem of een vrucht wordt.

In de donkere aarde moet het zichzelf vergeten
en vertrouwen op de regen en de zon.

Groeien vraagt veel tijd, ook voor een kind.

Er zijn moeilijke momenten,
mislukkingen, tegenslagen.

Jezus, leer ons vertrouwen te hebben.

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Palm- en Passiezondag

28 maart 2021

Mc 14, 1 - 15, 47

Het geluid van de liefde

Hosanna voor Jezus!

Jezus,

In de week vóór Pasen ga jij
van vreugde naar droefheid
van enthousiaste steun naar verlatenheid.

Je gaat door een regenboog van emoties.

Wij zijn bij jou,
ook al begrijpen we niet alles,
en we spreken je moed in
met een luidkeels '*Hosanna*'.

Amen

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com

Paaszondag
4 april 2021
Mc 16, 1-7

Een nieuwe zon

Jezus is er voor altijd!

Jezus,

Misschien zal de zon ooit uitdoven.

Maar jouw liefde zal ons altijd verwarmen.

Ze is er altijd:

in de natuur,

in het hart van de mensen,

in hun aandacht voor elkaar.

Jouw liefde kent geen einde.

Alleluja!

Tekst: Anne-Dominique Derroitte - Wouter Meeus

Illustratie: Dominique Mertens

© fnp-edition.com